

ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΚΗΛΑΗΔΟΝΗΣ

ΕΝΑ ΜΠΗΤΣ-ΠΑΡΤΥ

Στις 25 Ιουλίου, με την πανσέληνο, ο Λουκιανός θα παιξει πάνω σε μια πλωτή εξέδρα.

Και στην παραλία θα συρρεύσουν πλήθη θαυμαστών για ν' απολαύσουν μουσική, τραγούδι, μπάνιο ή ξάπλωση στο φεγγαρόφωτο.

Της ΒΕΝΙΑΣ ΓΟΝΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΚΗΛΑΗΔΟΝΗΣ μπήκε ξαφνικά στη ζωή μας, φέρνοντάς μας έναν αέρα ελευθερίας εν μέσω χρύντας, τον Οκτώβρη του 1973, με τα «Μικροστικά» του. Από τότε πολλοί των αγάπησαν και πολλοί τραγούδησαν τα τραγούδια του. Κι όσοι άμως τον αγνοούσαν τον ανακάλυψαν ξαφνικά το Δεκέμβρη του 1980, όταν ο τότε πρωθυπουργός Γ. Ράλλης υποστήριξε με πλήρη σοδαρότητα και οργή λόγω της Βουλής ότι η εκπαίδευση κινδυνεύει επειδή «οι φοιτητές ακούνε Κελαηδόνη!»

Μια γκαφα, που οπωσδήποτε αύξησε τη δημοτικότητα του Λουκιανού Κηλαηδόνη, αφού, όπως ο ίδιος στην ΕΡΤ, στην παραλία χέρι - χέρι με το κορίτσι σας, να ξαπλώσετε στην άμμο ή να φορέσετε το μαγιό σας για μια βουτά στ' ανοιχτά... Και φυσικά να τραγουδήσετε. Πάνω σε μια μεγάλη εξέδρα, μέσα στη θάλασσα, ο Λουκιανός Κηλαηδόνης, οι μουσικοί της ορχήστρας και κάποιοι φίλοι τραγουδιστές, δεν πρόκειται να ασθένεις αφήσουν να βρεθείτε. Κι όταν αυτοί κουράζονται, μπορεί να περνάνε βάρκες με μαντονιάτες, ν' ακούγονται κάποια αγαπημένα τραγούδια, ή να συμβουν κάποιοι άλλοι απόσποτα...

Η ιστορία του Λουκιανού Κηλαηδόνη αρχίζει βέβαια από παλιότερα. Το ανήσυχο παιδί της Κυψέλης που έβλεπε με πάθος καυσμόποικα και Χάμφρεϋ Μπόγκαρτ στα θερινά συνέματα της γειτονίας του, μπορείνα μην ήταν σίγουρος για τις συνθετικές του ικανότητες, ήξερε άμως με σιγουρία πως θέλεις να μπαράκεις στα βαπτόρια!

Και, παρά τις οικογενειακές αντιφρίσεις, κατόρθωσε να πραγματοποήσει αυτό το όνειρο, μετά από δύο αποτυχημένες απόπειρες να μπει στην Αρχιτεκτονική Σχολή: «Όμως η καραδίσια ζωή στάθηκε μα σκληρή απογήτευση... Ούτε σκοτεινά καμπαρέ, ούτε μοιραίες γυναικες, ούτε μαχαιρώματα και μεθύσια στα λυγάνια... Μια πραγματικότητα πεζή και κουμαστική, χωρίς πλοκή και χωρίς φαντασία.

Δούλεψε μόνο
ένα πρωί

Έτσι ο Λουκιανός Κηλαηδόνης τα παράτει και γιρίζει πάσια στην Κυψέλη. Ξαναδίνει στο Πολυτεχνείο και αυτή τη φορά πετυχαίνει στην Αρχιτεκτονική Θεσσαλονίκης το 1963. Η αρχιτεκτονική του στάθηκε χρήσιμη και τον θοήθησε, όπως λέει ο ίδιος, «ν' ανακαλύψει έναν τρόπο να βλέπει τα πράγματα που διατηρεί ως τώρα. Σαν αρχιτέκτονας πάντως δούλεψε μόνο ένα πρωί και το μεσημέρι... παραπήμεις». Ήδη υπήρχαν τα πρώτα τραγούδια στο συρτάρι.

Με τη μουσική ο Κηλαηδόνης ασχολείται από πέντε χρονά, όταν αρχίζει να μαθαίνει πάνω, και δεν την εγκατέλειψε ποτέ. Στα 13-14 χρόνια το γράφει τα πρώτα του κομμάτια, που άλλως θυμίζουν σονατίνες κι άλλοτε αμερικάνικη τζαζ.

Ο πρώτος του δίσκος κυκλοφορεί το 1970. Είναι «Η πόλη μας» με το Μανώλη Μητσά, θαυμασμένη πάνω στη μουσική που είχε γράψει για το ομώνυμο χορόδραμα

της Ραλλούς Μάνου. Άκολουθουν η «Κόκκινη κλωστή», πάνω σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, τα «Μικροστικά», σε στίχους του Γιάννη Νεγρεπόντη, το «Απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας» (1974) το «Μέντια Λουζ» (1976), το «Είμαι ένας φτωχός και μόνος καου-μπόν» (1978), το «Ψυχραφία παιδιά» (1979) και τη «Χαμηλή πτήση» φέτος.

Συναυλία με πανσέληνο

Με την πανσέληνο του Ιουλίου, ο Λουκιανός Κηλαηδόνης οργανώνει μια συναυλία που δε θανατά... σαν τις άλλες. Θάναι ένα μεγάλο πάρτυ που θα γίνεται στην πλατεία της Βουλιαγμένης. Εκείνο το βράδι:

«Οταν κάθομαι να γράψω νιώθω σαν νάχει ολοκληρωθεί μέσα μου μια καινούργια οπτική πάνω στα πράγματα. Σιχαίνομαι αυτά που λέμε μανιέρα, να βρίσκεται δηλαδή ένα πράγμα και να το επαναλαμβάνεις. Κι όταν κάνεις συνέχεια δύσκος κινδυνεύεις από αυτό το κακό. Ο «Κάου-Μπόν» με το «Ψυχραφία παιδιά», που θήγκαν με διαφορά ενός χρόνου, κάπου μιαίζουν πάρα πολύ. Σαν νάνια το ένα συνέχεια του άλλου.

Θα μπορείτε να κάνετε βόλτα στην παραλία χέρι - χέρι με το κορίτσι σας, να ξαπλώσετε στην άμμο ή να φορέσετε το μαγιό σας για μια βουτά στ' ανοιχτά... Και φυσικά να τραγουδήσετε. Πάνω σε μια μεγάλη εξέδρα, μέσα στη θάλασσα, ο Λουκιανός Κηλαηδόνης, οι μουσικοί της ορχήστρας και κάποιοι φίλοι τραγουδιστές, δεν πρόκειται να ασθένεις αφήσουν να βρεθείτε. Κι όταν αυτοί κουράζονται, μπορεί να περνάνε βάρκες με μαντονιάτες, ν' ακούγονται κάποια αγαπημένα τραγούδια, ή να συμβουν κάποιοι άλλοι απόσποτα...

Επειδή λοιπόν δεν ήθελα να κάνω ένα δίσκο μανιερίστικο, άφησα να περάσει ένα μεγαλύτερο διάστημα και θήγκε τη «Χαμηλή πτήση» που είναι κάπως αλλώς. Δεν είναι τόσο χαρούμενος δίσκος όσο ο προηγούμενος, είναι πιο πειραμένος σαν αφοριμή για να βρεθώ, κάποιο όπιστο στάθηκε στη Βουλιαγμένην σταύρωση. Το 1955 περίπου, μέρικα παιδιά από τη γειτονία μου βάλλανε λεφτά κι αγοράζονται μια βάρκα με κουπιά και πανί. Την παίρνουμε τα Σαββατοβράδα και κουμόμασταν στις αμμουδιές και τότε δεν υπήρχαν άλλοι παράσποτα...

Γιατί διάλεξε τη Βουλιαγμένη για να δώσεις τη συναυλία σου;

«Η Βουλιαγμένη είναι μια μεγάλη ιστορία στη ζωή μου. Ο πατέρας κι η μητέρα μου, πριν από τον πόλεμο, είχαν φτιάξει ένα σπιτάκι στο Λαμπό και κάπου, γύρω στο '50, αρχίζω να θυμάμαι τα πρώτα μου καλοκαριά εκεί. Τότε δεν υπήρχαν άλλες πολυκατοικίες, ούτε πλαζ οργανωμένες. Αμμόλοφοι, βραχάκια κι ερημά. Το 1955 περίπου, μέρικα παιδιά από τη γειτονία μου βάλλανε λεφτά κι αγοράζονται μια βάρκα με κουπιά και πανί. Την παίρνουμε τα Σαββατοβράδα και κουμόμασταν στις αμμουδιές. Αυτό διέλειπε κανένα στα χιλιάδες μαρτίου που ανοίγουνε, σ' όλα αυτά τα παιδιά που οποιούδευν χωρίς κέφι. Αυτή η στροφή στη μηχανές και στα ναρκωτικά τι άλλο παρά ένα ένα ψάθινο μάρτιο της ζωής μου είναι πάντα στη ζωή μου. Στην πάρτη της Βουλιαγμένης διάλεξα την άμμο της ζωής μου, την άμμο της παραλίας της Βουλιαγμένης, την άμμο της παραλίας της Βουλιαγμένης.

Γιατί διάλεξε τη Βουλιαγμένη για να δώσεις τη συναυλία σου;

«Κοίταξε. Με τη δουλειά μου δεν κάνω τίποτε άλλο πάρα να καταγράφω αυτά που μοι συμβαίνουν, την προσωπική μου πορεία κατά κάποιο τρόπο. Η «Χαμηλή πτήση» αντιπροσωπεύει τη ματά που είχα πάνω στα πράγματα. Ήμουν με χαλασμένη διάθεση, με κέφι κάπως σπασμένο. Δε βλέπω τίποτε στις μέρες που να με κάνει αισθόδιο. Βλέπω μια μοναξιά που φυσιώνει γύρω μας, τις ανθρώπινες σχέσεις να διαλύνονται. Υπάρχει μια έλλειψη κινήτρων και κάποια τάση παραπήτησης. Αυτό διέλειπε κανένα στα χιλιάδες μαρτίου που ανοίγουνε, σ' όλα αυτά τα παιδιά που οποιούδευν χωρίς κέφι. Αυτή η στροφή στη μηχανές και στα ναρκωτικά τι άλλο παρά ένα ένα ψάθινο μάρτιο της ζωής μου είναι πάντα στη ζωή μου. Στην πάρτη της Βουλιαγμένης διάλεξα την άμμο της ζωής μου, την άμμο της παραλίας της Βουλιαγμένης,

κι άλλοτε αμερικάνικη τζαζ.

...

γιατί διάλεξε τη Βουλιαγμένη για να δώσεις τη συναυλία σου;

«Ετοιμάστε την παραλία για την παραλία της Βουλιαγμένης. Είναι ένα μεγάλο πάρτυ στη Βουλιαγμένη για την παραλία της Βουλιαγμένης.

Ακόμα, για να διάλεξε τη Βουλιαγμένη για να δώσεις τη συναυλία σου;

«Ακόμα, για να διάλεξε τη Βουλιαγμένη για να δώσεις τη συναυλία σου;

...

ΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ



Στον τελευταίο σου δίσκο υπάρχουν και δύο ερωτικά τραγούδια, ένα είδος που απέφευγες συστηματικά ως τώρα...

«Ναι, κι αυτό οφειλόταν στο ξαφνικό φούντωμα του ερωτικού τραγουδιού από τη μεταπολεμική εποχή. Σήμερα το 95% των τραγουδιών, που γράφονται σ' αυτόν τον τόπο είναι ερωτικά, που όμως περιγράφουν ένα είδος σχέσεων που δεν ισχύουν πάντα σ' αυτό. Και δηγκώνται αυτά τα δύο τραγούδια που είναι κάπως πεσμένα και ιδιαιτερά η «Decadence» που περιγράφει την ευκαρπική συνάντηση μιας βραδάς...

«Νάτη καταστροφής» πάλι είναι ποθητό τραγούδι, αλλά μοναχικό. Αυτός που μιλάει τραβέμει μόνον του όπιστη ζωή, ένας αρνητής που περιγράφει την άγρια σύγκρουση μεταξύ της ζωής και της θαυμαστής της Βουλιαγμένης. Είναι ένας αρνητής που περιγράφει την άγρια σύγκρουση μεταξύ της ζωής και της θαυμαστής της Βουλιαγμένης.

...

...

...

» αισθηση ιστορίας στίχου και μουσικής και δεν έχω καμά διάθεση να καταστέψω την αισθηση του στίχου για ν' αποδείξω σε κάποιους ανθρώπους ότι μπορώ να γράψω και που σύνθετη μουσική.

Αυτό που κάνω εγώ δεν είναι πια η δουλειά ενός μουσικού. Είναι η καταγραφή του τι συμβαίνει μέσα μου. Αδιαφόρω για τα αν ο δίσκος έχει "ύφος" κλπ. Ήδη με τα "Μικροαστικά" δηλώνω ότι εγώ παιδιά θα γράψω και βαλσάκια κι εμβατήρια κι άλλα. Παρ' όλα αυτά, απ' ότι μου λένε, υπάρχει κάπι που κάνει τη μουσική μου αναγνωρισμένη.

"Όλα μου τα τραγούδια είναι πολύ προσωπικά και συχνά μένων έκπληκτος όταν βλέπω ότι αρέσουν κι ότι ο κόσμος τα τραγουδάει. Εγώ γράψω τα τραγούδια που γουστάρω, λέω τα πράγματα που θέλω να πω εγώ. Κα δεν τα λέω για να τ' ακούσουν οι άλλοι. Τα λέω για να φύγουν από μέσα μου".

- Όμως είναι τραγούδια στημερινά, όπως σύγχρονη είναι κι η γλώσσα που χρησιμοποιείς.

«Ο Σεφέρης λέει κάπου στο "Ημερολόγιο" του ότι για να μιλήσεις σε μια παρακμασένη εποχή, πρέπει να μιλήσεις στη γλώσσα της. Αυτό δε σημαίνει πως την παραδέχεσαι. Αυτή είναι η σχέση μου με τη σημερινή πραγματικότητα. Μπορεί να μη μου αρέσει η εποχή που ζούμε, αυτό δε σημαίνει όμως ότι έχω διάθεση να κατέβωσα το ρολά. Συνδέω την τύχη μου και τη ζωή μου μ' αυτά που συμβαίνουν σήμερα».

«Φταίνε ο Θεοδωράκης κι ο Χατζιδάκης»

- Και το ελληνικό τραγούδι πώς το βλέπεις στις μέρες μας:

«Λείπει ένα τραγούδι σύγχρονο, τόσο σαν στίχος, όσο και μ' έναν ήχο που να μπορεί να τον δεχτεί ευχάριστο ο κόσμος. Ο Θεοδωράκης και ο Χατζιδάκης δεν μπορούν πια να μιλήσουν στη σημερινή γλώσσα, έχουν αποκοπεί απ' ότι συμβαίνει γύρω τους. Αυτή η αιγαιοπλαγιτική αισθητική του Ελύτη, του Θεόφιλου, του Τσαρούχη, δεν απέδωσε, δεν μας οδήγησε πουθενά.

Μιλάω κυρίως για το Θεοδωράκη και το Χατζιδάκη, αν και το ίδιο ισχεί και για το Μαρκόπουλο, ένα άτομο προκαταμένο που έγραψε πολύ ωραιά λαϊκά τραγούδια πριν από το "Χρονικό". Όλοι οι άλλοι που αφερώθηκαν στο ελαφρολαϊκό έχουν μπλοκαριστεί.

Νομίζω ότι γι' αυτή την παρακμή φταίνε κυρίως δυο πράγματα. Το ένα είναι ότι μέσα στο χώρο αυτό, επειδή "είχε φωνή", έπεσαν άνθρωποι απάλαντο. Οι εταιρίες προώθησαν ανθρώπους χωρίς ικανότητες που έβλαψαν τα τραγούδια. Το δεύτερο είναι ότι ο Θεοδωράκης και ο Χατζιδάκης - κυρίως ο πρώτος - έβλαπαν κάποια στεγανά του τύπου ότι οι καταβολές μας και οι ρίζες μας είναι Βιζαντιού, δημοτικού και ρεμπετικού. Αφοραν δηλαδή απέξω δηλητή τη Δύση, κάπι που είναι και αυθάριστο και αωνιοτικό. Η Ελλάδα είναι και Επτάνησα. Και ο ίδιος ο Θεοδωράκης έχει πάρει πολλά πράγματα από τα Επτάνησα. Το "Χρυσοπράσινο φύλλο" ή το "Περιγάλι το κρυφό" έχουν πολλά κανταδιστικά στοιχεία μέσα.

Αυτή η κατάσταση δημιούργησε ένα φτιαχτό είδος τραγουδιού το οποίο και κούρασε. Βλέπεις και τα ακούσματα του κόσμου έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά.

Παλιά έμπαινες στα ταξι και άκουγες μόνο Καζαντζή, ενώ σήμερα μπαίνεις και ακούς οπιδήποτε. Έ, πώς να το κάνουμε... Δεν είναι δυνατό να κουνιέται η γη από τους Μπητλή ή τους Ρόληνγκ Στόουνς, ας πούμε, κι εμείς εδώ ν' ακούμε "Μοσχοβολούν οι γειτονιές βασιλικό και δυόσμο". Για πάσα χρόνια αυτό το πράγμα; Σήμερα αν θες να μιλήσεις στα νέα παιδιά πρέπει να το κάνεις μ' έναν άλλο τρόπο. Όχι πάντως με τον τρόπο που το κάνουν στις μέρες μας ο Θεοδωράκης, ο Χατζιδάκης ή ο Μαρκόπουλος».

- Βλέπεις όμως ότι και οι τρεις αυτοί βγάζουν δίσκους...

«Ναι, αλλά νομίζω ότι αυτοί οι δίσκοι δεν προτείνουν τίποτε. Βγάζουν δίσκους γιατί μπορούν να βγάζουν δίσκους, η γιατί "πρέπει" από καιρό σε καιρό να βγάλουν κάποιο δίσκο. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο οι ίδιοι νιώθουν αυτή την ανάγκη, έχουν δηλαδή να πουν κάτι.

Σ' αυτό τον τόπο το τραγούδι έχει παιξει

καθοριστικό ρόλο. Ο κόσμος έχει, τα τελευταία 15 - 20 χρόνια τουλάχιστον, μια ιδιαίτερη εξάρτηση από τη μουσική και οι συνθέτες έγιναν κάτι σαν περιεργά όντα, που καθορίζουν την πορεία όλων μας. Έτσι, δεν είναι εύκολο να παραπτηθούν από αυτή την ιστορία ανθρώποι σαν το Θεοδωράκη, το Χατζιδάκη ή το Μαρκόπουλο, που ήταν μαθημένοι σ' αυτόν το ρόλο και τους άρεσαν κιόλας. Έξακολουθούν να θέλουν να κυριαρχούν στο χώρο, δίχως όμως να έχουν προτάσεις για μια καινούργια οπική.

Ο Χατζιδάκης κι ο Θεοδωράκης ας πούμε, σ' οποιαδήποτε εταιρία κι αν πάνε και πουν ότι θέλουν να κάνουν ένα δίσκο, θα τον κάνουν. Κι εκεί πα νιώσεται ο κινδυνός για όλους μας. Γιατί από τη σημερινή που μπορείς να κάνεις ό, τι θέλεις, έχεις τεράστια σημασία το να κρατήσεις μια ιστορία μέσα σου και να μην κάνεις ό, τι σου περάσει από το μυαλό. Είναι δύσκολο ν' αντιταθείς στην ευκολία αυτή και να πεις «δεν κάνω δίσκο όσο δεν έχω τίποτε καινούργιο να πω». Είναι αναφιασθήτητα πολύ πο δύσκολο από το να βρίσκεσαι στην αρχή, να φτιάχνεις ένα όνομα».

- Κι ο Σαββόπουλος;

«Ο Σαββόπουλος είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση μοναχικού δημιουργού, ενός είδους δηλαδή, που νομίζω πως είναι το μόνο που μπορεί να σώσει το τραγούδι σήμερα. Ήταν έτσι από τον καιρό που ξεκίνησε κι αυτή τη γραμμή κρατάει με συνέπεια και σήμερα.

Ο Σαββόπουλος δεν πατάει πουθενά, κάνει εντελώς δικά του πράγματα ήδη από το «Περιβόλι του τρελού». Είναι ένας άνθρωπος με οράματα, ευαισθησία και μια αισθηση του τι συμβαίνει γύρω του. Καταλαβαίνει τις υπογειεις κινήσεις και διαδρομές, βρίσκεται κοντά στους νέους, στα φρικιά, μιλάει μια πολύ σύγχρονη γλώσσα. Προσωπικό βρίσκω τον τελευταίο του δίσκο πολύ αισιόδοξο. Μακάρι νάναι έτσι τα πράγματα...».

- Τι ποτεύεις για όλες αυτές τις μελοποιήσεις ποιητών που μας έχουν πλημμυρίσει σήμερα;

«Είναι ένα από τα χειρότερα πράγματα που έγιναν στις μέρες μας. Κάπι που δυοκόλεψε πολύ το τραγούδι και του έκανε πολύ κακό. Ποτέ, σε κανένα μέρος του κόσμου δεν μελοποίησε τόση πολλή ποίηση όσο στην Ελλάδα.

Έχει πολύ καλά ώρα γίνονται αυτά τα τραγούδια. Βρίσκεις μια μελωδία για το πρώτο τετράστιχο, κι αν το ποίημα έχει την ίδια μετρική και στα υπόλοιπα τετράστιχα, αυτό σημαίνει ότι τα περνάς πάνω στην ίδια μουσική γραμμή της μελοποίησης του πρώτου. Όμως η ποίηση έχει μια ελευθερία και μια τρέλα. Μπορεί, δηλαδή, ένα ποίημα ν' αλλάζει σα συναίσθημα από τετράστιχο σε τετράστιχο, διαπρώντας το ίδιο μέτρο. Κι αν μελοποιήσεις «σωστά» το πρώτο τετράστιχο και μετά, σαν τον Προκρύπτη, περάσεις και τα υπόλοιπα μέσα από αυτό το μοτίβο, αυτό που θα θγεί θάνατο έτρεψε.

Αυτή η υπόθεση της μελοποίησης δεν οδήγησε πουθενά. Η ποίηση είναι πολύ σοβαρό πράγμα κι έχει μια δύναμη τρομακτική για να τη μεταχειρίζομετε έτσι. Ακόμα, είναι παραμύθι να υποστηρίζουμε ότι τάχα έγινε μ' αυτό τον τρόπο γνωστός στον πολύ κόσμο ο Σεφέρης ή ο Ελύτης. Έγιναν γνωστά κάποια τραγούδια κι όχι η ποίησή τους. Ο κόσμος μπορεί να τραγούδησε το «Περιγάλι το κρυφό», αυτό όμως δε σημαίνει ότι έμαθε την υπόλοιπη δουλειά του Σεφέρη».

BENIA GONATOPOULOU

Το άγχος, εξασθενεί την αντίδραση του οργανισμού



ΑΥΤΟ ΤΟ

Οδική θοήθεια σε όλη την Ελλάδα

■ Τώρα το καλοκαίρι, που θα πάτε για διακοπές με το αυτοκίνητό σας, μπορεί να πάθετε στο δρόμο κάποια θλάβη. Αν, λοιπόν, χρειαστείνα καλέσετε σε θοήθεια την ΟΒΕΛΠΑ (το 104 δηλαδή) πρέπει να γνωρίζετε και τον κωδικό αριθμό της καθεμίας περιοχής της Ελλάδας, όπου υπάρχουν τοπικοί σταθμοί.

Κρατήστε, λοιπόν, αυτό το σημείωμα, που μπορεί - δεν σας το ευχόμαστε βέθεια - να σας φανεί πολύ χρόνιο:

ΑΤΤΙΚΗ: 01 και μετά το 104. ΑΓΡΙΝΙΟ: 0641. ΑΚΡΑΤΑ: 0696. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ-

ΛΗ: 0551. ΑΛΜΥΡΟΣ: 0422. ΑΡΓΟΣ: 0751. ΑΡΤΑ: 0681. ΒΕΡΟΙΑ: 0331.

ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ: 0397. ΒΟΛΟΣ: 0421.

ΔΡΑΜΑ: 0521. ΕΔΕΣΣΑ: 0381. ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 081. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 031. ΘΗΒΑ:

0262. ΙΩΑΝΝΙΝΑ: 0651. ΚΑΛΑΜΑΤΑ: 0721. ΚΟΜΟΤΗΝΗ: 0351. ΚΑΣΤΡΟ:

0231. ΚΑΤΕΡΙΝΗ: 0351. ΙΣΘΜΟΣ: 0741.

ΛΑΜΙΑ: 0231. ΛΑΡΙΣΑ: 041. ΞΑΝΘΗ:

0541. ΠΑΤΡΑ: 061. ΠΥΡΓΟΣ: 0621.

ΣΕΡΡΕΣ: 0321. ΤΡΙΚΑΛΑ: 0431. ΤΡΙΠΟ-

ΛΗ: 071. ΦΛΩΡΙΝΑ: 0385. ΧΑΛΚΙΔΑ:

0221. ΧΑΝΙΑ: 0821.



Κοιμίζει πλεκτρονικά μωρά και μεγάλους

■ Αρκετά μικρό για να χωράει κάτω από ένα μαξιλάρι, ένα νέο αγγιλκό πλεκτρονικό μηχάνημα, υπόσχεται ότι πρεμει τα μωρά παράγοντας παρόμοιους με αυτούς που ακούν στη μητέρα τους, πριν γεννηθούν, αλλά και ήχους, που θυμίζουν το κύμα όταν σκάει στην αμμούδια και που έχουν την ιδιότητα να ησυχάζουν και τους αγγωτικούς ενήλικες, που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον ύπνο τους.

• Το νέο πλεκτρονικό μηχάνημα που κατασκεύασαν οι Άγγλοι, για να παράγει τους... ήχους της πρεσίου.