



Ο συμπαθέστατος Ροστροπόβιτς δοκιμάζει το κοντόσερτο του Ντύρδζακ προχθές το βράδυ στο Ηρώδειο

# Τραγουδούσε ο «Σλάβα»

Ρεπορτάζ: Γ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ

**ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!** Και όμως γεγονός! Δεν υπάρχουν 5.000 Έλληνες που να επιθυμούν να ακούσουν τον Μοσιάλαδ Ροστροπόβιτς!

Όχι δεν γέμισε χθες το Ηρώδειο για τη δεύτερη καλοκαιριάτικη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών με σολίστα τον διάσημο Ρώσο τσελίστα. Οι προσελθόντες δεν ξεπέφασαν τις 4.000. Όμως...

Όμως ο ήχος του συμπαθέστατου «Σλάβα», παλιού φίλου του αθηναϊκού κοινού, γέμισε το θέατρο. Μεστός, ωραίος, δαθύς σαν αναστεναγμός.

## Αναλλοίωτος

Ο Ροστροπόβιτς, αναλλοίωτος από το χρό-

νο – το γνώριμο γυμνό κεφάλι στεφανωμένο με τα λευκά μαλλιά, τα γυαλιά με το μεταλλικό σκελετό, το ίδιο πάθος – «τραγούδησε». Και το κοντόσερτο του Ντύρδζακ που ερμήνευσε, από τα πιο αγαπημένα του κοινού αλλά και των δεξιοτεχνών του τσέλο, του έδινε τη δυνατότητα να τραγουδήσει.

Όταν τελείωσε χειροκροτήθηκε θερμά και με πολλά «πτράδι», που τον εφεραν και πάλι στη σκηνή με το τσέλο του για να δώσει ως «ανάκριση» τη Σαραμπάντα από την Τρίτη Σουίτα του Μπαχ – άλλη μια στιγμή ανάτασης στη χθεσινή δροσερή δραδιά.

Η συναυλία κινήθηκε σε άξονες μελωδίκους. Άνοιξε με το «Συμφωνικό πρόελούδιο» του Διονυσίου Λαυράγκα και έκλεισε με την Πρώτη Συμφωνία του Μπράιας υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Παρίδη, που μ' ένα «φτάνει» επιτακτικό, «έκοψε τον δήχα» των φωτογράφων, οι οποίοι υποδέχθηκαν τον Ροστροπόβιτς μ' έναν καταιγισμό φλας.

Τη συναυλία παρακολούθησαν ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Αντώνης Τρίτσης και μεταξύ άλλων οι: Μενέλαος Παλλάντιος, Αλέξανδρος Συμεωνίδης, Λεωνίδας Καδάκος, Βούλα Ζουμπουλάκη, ο συμπατριώτης του σολίστα Γιώργο Μοΐσεγιεφ και η σύζυγός του Γκαλίνα Βισινέφσκαγια.

# Αυτός καλά, κι εμείς καλύτερα

## Οικουμενική σόουλ από τον Τζέιμς Μπράουν

**ΚΑΛΥΤΕΡΑ.** Καλύτερα από ποτέ. Τραγουδούσε «I feel good», ο Τζέιμς Μπράουν και κρατήστε το στο μυαλό σας – χθες βράδυ, 8η Ιουλίου, λίγο μετά τις 10, το εννοούσε κιόλας.

Αισθανόταν καλά κι εμείς καλύτερα. Εμείς και οι θύρες του «πετάλου», ο αγωνιστικός χώρος, οι γύρω ταράτσες, οι περιοικοί και το καφενείο της γωνίας, μα και επεισόδια δεν είχε.

Ο νονός της σόουλ και «μπα-



Μια από τις χαρακτηριστικές σπιγμές της βραδίας. Ο Τζέιμς Μπράουν παραστατικός, όπως πάντα, και οι κοπέλες του μπαλέτου, εκφραστικές με τον τρόπο τους

Ρεπορτάζ:  
ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥΛΗ

φανκ, «καυτό» σαν το μάτι της κουζίνας, κι εκείνος, ένας θρύλος ολοζώντανος, με σειρίτια και παράσημα, και με μια μπέρτα όλο λάμψιες, την οποία έριξε

στους ώμους του, όταν αργά, έπεσε «δροσιά» στον χλοοτάπητα.

## Ιδρωμένος

Διότι είχε ιδρώσει – εργάζεται σκληρά, το γνωρίζετε – είχε χορέψει, είχε «σπάσει» τους γο-

φούς και είχε λώσει τα τακούνια του, και αν τον έβλεπε από μια γωνιά ο Mc Hammer θα έπεφτε σε σκέψεις βαθιές, τώρα που γύρωσε τη αφεντικό, τι δουλειά να έκανε;

Δεν μοχθούσε, μόνος στη σκηνή. Τουναντίον το σόου ήταν υπερπαραγωγή του Χόλιγουντ.

Και τι δεν είχε! Τα μπαλέτα, τους μαζορέτες, πολύυμελή ορχήστρα, τρεις χιρίες στα πρόσωπα και πρότες στα φωνητικά, και ένα τρελό σαζόφωνο που ξέφευγε στις εισαγωγές, ή όπου άλλου μπορούσε.

Είτε οι μπάλαντες ήταν εκείνες, οι κλασικές – It's a man's world ή Please Please Please, είτε ήταν εκείνα τα εκκωφαντικά Sex Machine και το Funky Time, η φωνή του κ. Μπράουν, κοφτερή και αλύγιστη απ' την αρχή ως τέλος αποκάλυψε τα χαρτιά του. Έχει περάσει για τα καλά στην επίθεση, και ποιος μπορεί τώρα να το σταματήσει!

## «Έχω γυρίσει»

«Αθήνα, είμαι τόσο καλά που θέλω να φωνάξω», λύγιζε τα γόνατα, και φάναξε. «Έχω γυρίσει», και το σόου δεν φαινόταν να τελειώνει πουθενά, σα να του είχε λείψει – μετά τα δύο χρόνια στη φυλακή – ο κόσμος, ο θρύβος, η μουσική, τα γήπεδα, τα φώτα, ο χορός, το κέφι, γιατί, όπως και να τον περιγράψουν δύτι και να πουν γι' αυτόν – το είπε ο ίδιος – αυτός θα είναι ο Τζέιμς Μπράουν. Κυρίες και κύριοι, ακόμη ένα χειροκρότημα.

## Κηλαηδόνης σε πάρτι εφ' όλης της ύλης

ΗΤΑΝ μια δραδιά από εκείνες του καλοκαιριού. Με χρώμα στη δύση, με βουητό και καυσαέριο στην ανηφόρα, με εκατοντάδες αυτοκίνητα στο πάρκινγκ. Οι Αθηναίοι αποφάσισαν να το οξίζουν έξω.

Ένας Λυκαβηττός έτοιμος να «χορέψει» πολύ πριν δοθεί το πράσινο φως. Καρφίτσα δεν πέφτει και δεν είναι ούτε εννιά. Τα πρώτα χειροκροτήμα-



Πίσω από την σκηνή, κι ενώ ο κ. Κηλαηδόνης ετοιμαζόταν «να κάτσει σπίτι», κάποιοι των περίεναν για σπιτική κουβεντούλα

αρχίζει λίγο μετά τις 9.30 και στη σκηνή του Λυκαβηττού παρελαύνουν ήχοι, χρώματα, μπαλέτα, χάρτενγκ, φτερά και πούπουλα ενώνοντας τον κόσμο του θέατρου και του πάλκου μπροστά σ' ένα κοινό που φαίνεται να διηγάει για ξεφάντωμα.

Ο κύριος Λουκιανός, οικοδεσπότης καθώς πρέπει, με φούσκωμασάκι και άσπρο παντελόνι υποδέχεται στη σκηνή, τον Κώστα Αρζόγλου, την Αννα Παναγιωτοπούλου, την Ελένη Γερασιμίδου, την

Αννα Βαγενά, τον Παύλο Κοντογιαννίδη, την Αννα Καλούτα, την Αφροδίτη Μάνου, τον Μανώλη Μητσιά, τον Στέλιο Βαμβακάρη, τη μαντολινάτα του Διονύση Αποστολάτου.

Μια δραδιά για όλα τα γούστα και όλες τις ηλικίες που ήταν περισσότερο «ούδου» παρά συναυλία. Μια δραδιά γεμάτη τραγούδια. Πρόσωπα γνωστά και αγαπητά, με πολύ κέφι, κόσμο και διάθεση φυγής απ' τα συνηθισμένα.

Η σημερινή μέρα στη ζωή του Μότσαρτ

Τρίτη 9 Ιουλίου

1766: Ο Μότσαρτ φεύγουν σήμερα από το Παρίσι, γυρίζοντας στη Γερμανία

1778: Ο Μότσαρτ στο Παρίσι. Σήμερα μόνο, έξι ολόκληρες μέρες μετά το θάνατο της μητέρας του, αποφασίζει να φανερώσει στον πατέρα του το μοιραίο. Τα λόγια παρηγοράς του ηχούν τυπικά: «Έτσι το θέλεις το Παντόδυναρος, πι μπορούμε να κάνουμε τάχα εμείς ενάντια στη θέλησή του; Δεν τη χάσαμε για πάντα, μία μέρα θα ξανασυναντηθούμε, πο χαρούμενοι και πο ευτυχισμένοι απ' ό, πι σε τούτο το κάδρο...». Αυτό που ξενίζει, είναι ότι και πάλι, υπέρεια από μία σελίδα με ανάλογο περιεχόμενο, ακολουθώντας σέσερις σελίδες που ασχολούνται με θέματα εφήμερα, με κουτσομπολία του Σάλτσμπουργκ.

1779: Ο Μότσαρτ στο Σάλτσμπουργκ ολοκληρώνει σήμερα την (33η) συμφωνία του σε σύνεση (Κ. 319).

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Σαραντάκος