

Ο ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΘΕ ΑΤΡΟ

Από τα «Θερινά σινεμά» μέχρι τη «Ρίτα», ο Λουκιανός Κηληδόνης μας έχει ταξιδέψει μουσικά με την ευαισθησία του στις μνημες της Κυψέλης και της νιότης. Φέτος, για

πρώτη φορά, αναλαμβάνει έναν καινούργιο ρόλο, αυτόν του ηθοποιού και πάνω στο σανίδι επιχειρεί μια αναδρομή στην πρόσφατη ιστορία της χώρας μας.

Μπορεί το πάρτι στη Βουλιαγμένη να έχει δώσει τη θέση του στην «πλήρη αποβλάκωση του σήμερα» αλλά ο συνθέτης του «Μικρού Ήρωα» κάνει ακόμα άλματα για να πιάσει τη

μουσική του και η κουβέντα μας γίνεται υπό τον γλυκόπικρο ήχο και τους όλο νόημα στίχους του τραγουδιού «Θα έρθουν καλύτερες μέρες».

Μαγική διαδικασία το τρα γούδι

ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ στην είσοδο του παρτηριού φιλικά ότι είναι ελαφρά ντυμένοι για τέτοιο κρύο. «Εντάξει, έτσι κάνω πάντα» τους ευχαριστεί γελαστός ο Λουκιανός Κηληδόνης και προχωρά με το ανάλαφρο δέμα του προς το ασανσέρ. Το στούντιο στο υπόγειο του μεγάλου κτιρίου της Κηφισίας είναι πολύ ζεστό. Το πιάνο δεσπόζει στο χώρο απέναντι από τον κόκκινο κυκλικό καναπέ, δίσκοι, κάρτες, φωτογραφίες βρίσκονται γύρω-γύρω και στον τοίχο η αφίσσα από το περίφημο πάρτι στη Βουλιαγμένη και μια κατασκευη από νέον που θυμίζει το προφίλ του συνθέτη.

Στο ράφι δίπλα από δύο τιμητικές πλακέτες με τα διάσημα του Ναυτικού βρίσκεται μια προκήρυξη που γράφει «Ζήτω το ΕΑΜ». Οι πλακέτες, όπως εξηγεί ο Λουκιανός, είναι ενθύμια μιας συναισθηματικής κέντρο εκπαίδευσης Μπαλάσκα και η προκήρυξη είναι από τη φετινή παράσταση του «Περακέ» όπου ο συνθέτης έχει φέτος για πρώτη φορά και άλλον έναν ρόλο - αυτόν του ηθοποιού.

Αρχισε να μαθαίνει πιάνο στα 5 του χρόνια και να συνθέτει χαμιά δεκαριά χρόνια αργότερα. Σήμερα, στα 52 χρόνια του, τι σημαίνουν γι' αυτόν οι συνεχείς δουτιές στον ωκεανό της μουσικής; «Όσο πιο πολύ ασχολείσαι μαζί της τόσο ανακαλύπτεις την κρυμμένη δύναμη που έχει μέσα της. Αυτό δεν το ήξερα. Το ανακάλυψα, μπορώ να σου πω, τα τελευταία 7 με 8 χρόνια. Είδα δηλαδή, ότι αυτή η μικρή φόρμα που λέγεται τραγούδι και διαρκεί 3 λεπτά, έχει τρομακτικές δυνατότητες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι μια μαγική διαδικασία. Θυμάμαι τους συναδέλφους μου, δεν ξέρω πώς γράφουν, γιατί ο καθένας πλησιάζει τη μουσική του με διαφορετικό τρόπο».

Η ΜΟΥΣΙΚΗ

Πού βρίσκεται άραγε η μουσική; Στο μυαλό, στην καρδιά, στις αισθήσεις, στην ψυχή; Ο Λουκιανός Κηληδόνης μπάινει στο παιχνίδι. «Είναι κά-

που ψηλά και κάθε φορά που κάθεται να κάνει μια δουλειά, είναι σαν να κάνεις ένα μεγάλο άλμα και να καταφέρνεις να πάρεις μια από τις μουσικές που προϋπάρχουν και να την κατεβάσεις κάτω. Στον καθένα μας ανήκει μια ποσότητα τραγουδιών. Πρέπει να κάνουμε το σωστό άλμα να κατεβάσουμε τη μουσική που μας ανήκει. Γιατί μπορεί και να κατεβάσεις τη μουσική κάποιου άλλου», λέει γελώντας για να προσθέσει: «Τα πολύ καλά τραγούδια του καθενός μας είναι τόσο προσωπικά που δεν θα μπορούσαν να είναι κανενός άλλου. Κοίταξε, παιχνίδια είναι αυτή η ιστορία. Τα τραγούδια είναι ένα τεράστιο παιχνίδι, το οποίο δεν θα τελειώσει ποτέ».

Μιλά συνέχεια για τα «τραγουδάκια» και όταν παρατηρήσει τη συνεχή χρήση του υποκοριστικού σπειδαι να διευκρινίζει ότι σημαίνει αγάπη και όχι υποτίμηση. Τι είναι λοιπόν ένα «οραίο τραγούδι»; «Ένας πολύ καλά οργανωμένος χρόνος που να γίνει ένα

τραγούδι πρέπει να μπορεί να το ακούσει κάποιος μόνος του και να συγκινηθεί, να το μουρμουρίσει και να το τραγουδήσει με τους φίλους του. Υπάρχουν δύο είδη τραγουδιών. Αυτά που τραγουδιούνται από την παρέα και αυτά που γράφονται από μοναχικούς ανθρώπους για μοναχικούς ανθρώπους. Στις μέρες μας πάμε περισσότερο προς το δεύτερο είδος».

Στις μέρες μας πολλά είναι διαφορετικά. Μόνο ο «Μικρός Ήρωας» παραμένει νιός, με τα ίδια ιδανικά και τη διάθεση για αγώνα. «Ναι, είναι στην ηλικία που τον αφήσαμε και έχω ένα μικρό διάλογο μαζί του στο φινάλε του έργου, όπου τον καλώ να δώσει μια τάξη στα πράγματα. Λέει κάπου ο δημιουργός του, ο Ανεμοδουράς, ότι εάν υπήρχε σήμερα ο Μικρός Ήρωας θα ήταν μελαγχολικός».

Μα σήμερα δεν υπάρχουν πια ήρωες; «Το παιδί που στήθηκε μπροστά στα τανκς του Περαίου. Σίγουρα θα υπάρχουν

νεες συχνά ένα κύμα νοσταλγίας. Βαλόνια, ερβατήρια, η Ρίτα, οι νεανικές σκαβαλιές, ένα μουσικό αναμνηστικό άλλοτε χαριτωμένο και άλλοτε μελαγχολικό αλλά πάντα πολύ ζωντανό. Τι άλλο θα έκανε εάν δεν έγραφε μουσική; «Θα μπορούσα να κάνω τα πάντα. Να είμαι γραφίστας, κινηματογραφιστής, να κάνω πράγματα που αγαπώ πολύ. Άλλωστε ήδη μπαίνουν τέτοιου είδους ανάγκες δικής μου σκηνοθετικής παρέμβασης σ' αυτές τις τελευταίες δουλειές που κάνω». Μήπως αυτό λέει κάτι για το μέλλον; «Μπορεί. Δεν μιλώ για σινεμά απαραιτήτα, μιλώ για τέτοιου είδους υλοποίηση κάποιων μουσικών θεμάτων που τον καλώ να δώσει μια τάξη στα πράγματα. Λέει κάπου ο δημιουργός του, ο Ανεμοδουράς, ότι εάν υπήρχε σήμερα ο Μικρός Ήρωας θα ήταν μελαγχολικός».

Μα σήμερα δεν υπάρχουν πια ήρωες; «Το παιδί που στήθηκε μπροστά στα τανκς του Περαίου. Σίγουρα θα υπάρχουν

συνθέτης έχει φέτος για πρώτη φορά και άλλον έναν ρόλο - αυτόν του ηθοποιού.



Είναι αδύνατον ένας άνθρωπος να τα δώσει με τόσο μεγάλη ποσότητα αποβλάκωσης. Πιο εύκολο είναι να τα δώσεις με τους Γερμανούς παρά με τη Ρούλα Κορομηλά».

Στα τραγούδια του διακρι-

Η ANNA ΒΑΓΕΝΑ

Με την Άννα Βαγενά είναι μαζί 23 χρόνια. Ένα καλλιτεχνικό ζευγάρι που εξελίχθηκε παράλληλα και «φτιάσαμε σ' ένα σημείο σύγκλισης, μέσα από τις ομοιότητες και τις διαφορές μας. Η Άννα είναι άνθρωπος της ημέρας, εγώ πρωτόμω της νύχτας». Οι φίλοι παραμένουν μια σημαντική σταθερή αναφορά. «Εγώ υπερασπίζομαι ακόμα την ανδροπαρέα, δηλαδή είμαστε κάποιος φίλοι, οι οποίοι επιμένουμε κάθε τόσο να βγαίνουμε μόνοι μας βόλτα, να πηγαίνουμε στα μπαρ και να τα λέμε».

Ο πατέρας τοπογράφος-μηχανικός, η μητέρα δημόσιος υπάλληλος στο υπουργείο Πρόνοιας, ο αδελφός ζωγράφος. «Δεν ζει κανένας από αυτούς, πια. Η ατμόσφαιρα στο σπίτι ήταν χαλαρή. Δεν μας πίεσαν ποτέ να κόψουμε κοντά τα μαλλιά μας, μας άφησαν να καπνίζουμε, να ξεφυτρώμε, στάθηκαν δίπλα μας στις επιλογές μας. Μ' αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζω και τις κόρες μου, παρ' ότι μεγαλώνουν σ' έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο».

Από τότε που μήχη αυτή η καταραμένη η αντιπαροχή και ξεφύτρωσαν παντού πολυκατοικίες, τα παιδιά απομονώθηκαν, δεν μπορούν να ανοίξουν την πόρτα και να βγουν ελεύθερα στο δρόμο, πρέπει να τηλεφωνηθούν με τον συμβατή τους, χάρηκε η εύκολη πρόσβαση και η σχέση με τη γη

μουσικά τα δελτία ειδήσεων των τελευταίων μηνών, τι μουσικό κομμάτι θα διάλεγε; «Αυτό που έχει μουσική λίγο νοσταλγική, λίγο πιεστή και λίγο γλυκιά και λέει: Θα έρθουν καλύτερες μέρες και ξέρω πού θα είμαστε εμείς».

Είναι δύσκολο να πεις ποια είναι τα στοιχεία όλων των συντελεστών. «Είχα την αρχική ιδέα από τον δίσκο "Αχ πατρίδα μου γλυκιά", μια δουλειά με παλιά τραγούδια, που έγινε κατόπιν μουσικό θέμα στον Λυκαβηττό και σκεφτήκαμε με την Άννα Βαγενά, τη γυναίκα μου, να το κάνουμε παράσταση. Χαρήκαμε λοιπόν ότι όλοι οι συ-

Το «άτακτο παιδί» της Κυψέλης

ΑΝ ΡΩΤΗΣΕΙΣ τον Λουκιανό Κηληδόνη σε ποιο σχολείο πήγε, θα σου απαντήσουν αρκετά, γιατί ήταν «άτακτο παιδί». Τα περισσότερα ήταν στην Κυψέλη και στα Πατήσια. Και από τον τρόπο που γυρίζει στα παιδικά και νεανικά του χρόνια καταλαβαίνεις τα πόσα τον δένουν μαζί της. «Κυψέλη σημαίνει χωματόδρομοι, αλάνες, καλοκαιρινά σινεμάκια, παρέες, πρώτοι έρωτες, πρώτα τουγάρα, ποδήλατα. Μια ξενοιασιά και μια ανάλαφρη εποχή και τρόπος ζωής».

Αργότερα ο Λουκιανός δίνει εξετάσεις στο Πολυτεχνείο, δεν περνάει, μπαράκι για να ανακαλύψει ότι τελικά δεν ήταν αυτό που ονειρεύτηκε και ξαναδίνει εξετάσεις επιτυχώς στην Αρχιτεκτονική. «Τα τέσσερα φοιτητικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη ήταν γόνιμα, με την έννοια ότι ανακάλυψα γενικότερους νόμους αισθητικής, οργάνωση σκέψης, που μου στάθηκαν χρήσιμα μέχρι και σήμερα». Δουλεύει σε αρχιτεκτονικό γραφείο για ένα χρόνο και καταλαβαίνει ότι ούτε και αυτό τον καλύπτει. Ψάχνεται και κάνει δουτιές στη μουσική. «Τραγούδια όπως το "Όσο αγαπιόμαστε τα δυο", ή το "Μη χτυπάς" που λέει ο Μη-τοιάς είναι από εκείνη την εποχή». Ακο-



Ομαδική συγγραφή. «Όλοι οι συντελεστές δόσαμε προσωπικά στοιχεία και φτιάξαμε ένα έργο συλλογικής μνήμης»

Άλλο να γράφεις για το θέατρο και άλλο να παίζεις

ΦΕΤΟΣ ο Λουκιανός Κηληδόνης, ο άνθρωπος που έχει γράψει τόση μουσική για θεατρικές παραστάσεις, ανεβαίνει για πρώτη φορά ο ίδιος στο σανίδι. Ποια είναι η αίσθησή; «Είναι καινούργια για μένα. Ομολογώ ότι είναι άλλο να γράφεις μουσική για θέατρο και να βλέπεις από κάτω τους ηθοποιούς να παίζουν κι άλλο να είσαι πάνω στη σκηνή και να μιλάς κιόλας. Εκτίμησα πολύ περισσότερους κάποιους από τους ηθοποιούς με τους οποίους δουλεύω χρόνια, τον Μίμη Χρυσουμάλη, τη Νένα Μεντή, την Άννα Βαγενά, τον Γιώργο Σιαμάνη. Πάντα τους θεωρούσα χαλιούς ηθοποιούς

και οι άλλοι δάλαμε προσωπικά στοιχεία και φτιάξαμε ένα έργο συλλογικής μνήμης».

Επειδή είναι η πορεία αυτού του τόπου από τη δικτατορία του Μεταξά μέχρι τη δικτατορία των συνταγματαρχών, περνούν μέσα από εκεί καταστάσεις και εικόνες που είτε τις έχουμε ζήσει ή τις έχουμε ακούσει τόσο πολύ από τους δικούς μας που είναι σαν να τις έχουμε ζήσει. Και έτσι είναι κάτι ζεστό και ά-

σαν. Άρα για πολλούς από εμάς ήταν, πράγματι, τα καλύτερα μας χρόνια. Πολλοί έβαλαν τις δικές τους ιστορίες, τις ιστορίες των γονιών τους, έγινε μια ομαδική συγγραφή. Και να φανταστείς, τα νέα παιδιά του θιάσου είναι ότι μέσα από το έργο, για πρώτη φορά, κατάλαβαν την ιστορία, πώς κηρύχθηκε ο πόλεμος, πώς μπήκαν οι Ιταλοί, οι Γερμανοί, έγινε η Κατοχή, μετά ο Εμφύλιος. Και επίσης το γλεντήσαμε γιατί λέμε τραγούδια που μας αρέσουν, θυμηθήκαμε πλάκες του σχολείου. Υπάρχει μια ολόκληρη ενότητα που έχω γυρί-

σει και οι άλλοι δάλαμε προσωπικά στοιχεία και φτιάξαμε ένα έργο συλλογικής μνήμης».

Μεταξύ των καλύτερων χρόνων να ήταν τα «καλύτερα μας χρόνια»; «Ανεξάρτητα από τις εποχές τις δύσκολες αυτού του τόπου, δηλαδή τον πόλεμο, τις χούντες, τον εμφύλιο, οι άνθρωποι πέρα από την πείνα και τη δυστυχία που γνώρισαν ερωτεύθηκαν κιόλας σ' αυτά τα χρόνια, έκαναν παρέες, τραγούδη-

σαν. Άρα για πολλούς από εμάς ήταν, πράγματι, τα καλύτερα μας χρόνια. Πολλοί έβαλαν τις δικές τους ιστορίες, τις ιστορίες των γονιών τους, έγινε μια ομαδική συγγραφή. Και να φανταστείς, τα νέα παιδιά του θιάσου είναι ότι μέσα από το έργο, για πρώτη φορά, κατάλαβαν την ιστορία, πώς κηρύχθηκε ο πόλεμος, πώς μπήκαν οι Ιταλοί, οι Γερμανοί, έγινε η Κατοχή, μετά ο Εμφύλιος. Και επίσης το γλεντήσαμε γιατί λέμε τραγούδια που μας αρέσουν, θυμηθήκαμε πλάκες του σχολείου. Υπάρχει μια ολόκληρη ενότητα που έχω γυρί-



Μουσικό αναμνηστικό: Το «Αχ πατρίδα μου γλυκιά είναι το δικό μου «Άμαρκορντ»

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Νατάσα Μπιστιά

«Η ζωή δεν είναι α-περιόριστη, μπορεί να τελειώσει ανά πάσα στιγμή. Ο χρόνος είναι ένας και φεύγει και αν είναι να κάνεις κάτι, κάν' το. Αν αξίζει τον κόπο κάν' το, αλλιώς μη σπαταλείσαι χαζά»

Λουκιανός Κηληδόνης