

Ki αυτά...

-Ο Λουκιανός Κηλαηδόνης μ' αγιόκλημα και γιασεμιά

Πάρι (και) στο Ηρώδειο

Διαδρομές με προορισμό όπως είναι η Βουλιαγμένη με Πανούσιον. Κι άλλες με «δυνατή μοτοσικλέτα» αλλά χωρίς προορισμό. Συναντήσεις. Η παλιά αγάπη που ακολούθως τη αυζυγική πεπατημένη. Ένας ποδοσφαιρικός αγώνας με το οπικάς του Διακογιάννη. Ψηφίδες όλα στο μέσο όρο ενός ονείρου ή βιώματος τόσο καθημερινού ώστε να είναι άμεσα προσλήψιμο. Η δυνατότητα ταύτισης ήταν μια μεγάλη επιτυχία στις ιστορίες που μας τραγούδησε ο Λουκιανός Κηλαηδόνης.

Και ο ίδιος τις ιστορίες πριν τις κάνει τραγούδι, τις έκανε πραγματικότητα. Πάρτι στη Βουλιαγμένη ήθελε; Το έκανε. Να κάνει τον Λυκαβηττό garden για κокτέιλ πάρτι ήθελε; Το έκανε. Κι είχε πάντα πλήθη να συμμαχούν με τις ωραίες εμμονές του. Και μέσα σ' όλα αυτά εκείνος να διατηρεί την εικόνα του παραστρατόσαντα φοιτητή της αρχιτεκτονικής που αντί για σούπια σχεδιάζει μουσικές βραδιές, επαναφορτίζοντας μέσα από αυτές την έμπνευσή του: δεν έγινε τραγούδι ο πρώτος του Λυκαβηττός;

Το βράδυ της Τετάρτης ήρθε και το πρώτο του Ηρώδειο. «Μ' αγιόκλημα και γιασεμιά» ο ίδιος και ο Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής, εγκαινίασαν το μεταφεστιβαλικό πρόγραμμα με μία συναυλία όλο αίσθημα, συμμετοχή, χειροκρότημα και όμορφες σπιγμές. Με τραγούδια απ' την πρώτη του εμφάνιση στη διακογραφία με την «Πόλη μας» σε στίχους της Κωστούλας Μπροπούλου κι από τα εμβληματικά



«Μικροαστικά» της συνεργασίας του το '73 με την πιο ταξοφική πλευρά του Νεγρεπόντη, μέχρι τα σχετικά πιο πρόσφατα, όπως τον «Μαραγκό» του.

Και ο ίδιος ο Κηλαηδόνης χαλαρός, σαν να απευθύνεται σε πέντε φίλους, χωρίς αυτήν την πρώτη του στο φορτιούμένο με συν και πλην Ρωμαϊκό Ωδείο να του επιβάλει πόζα. Τα «παιδιά» που μαζεύονται πια τους χειμώνες στο πατάρι του στο «Μεταξουργείο» ήταν και στο κατάμεστο Ηρώδειο.

Λιτό το πρόγραμμα. Μόνο φωτισμοί, η KOEM, δύο καλές φωνές, ο Δώρος Δημοσθένους και η Ηρώ Σαΐα. Ενα μίνιμουμ σκηνοθεσίας, όσο χρειάζεται για να ξεκινήσει μόνος του ο Λουκιανός με το «Κολίγα γιος» και τραγούδι τραγούδι να μπουν οι μουσικοί σταδιακά ώστε να καταλυθεί η επισιμότητα της εισόδου της ορχήστρας. Στο πρώτο μέρος ο Λουκιανός της Κυψέλης, της «Πόλης μας», της αντιπαροχής του Μποτιά. Ο Λουκιανός με τον Νεγρεπόντη της «Κληρονομιάς», τα κομμένα

της λογοκρισίας («Μου παν θα χάσεις τη δουλειά σου αν είσαι στην Αριστερά»), με τον Ελευθερίου («Σε βρήκα στη Μονεμβασιά»), τον Παπαδόπουλο («Ο Δραγουμάνος του Βεζύρη»), φυαικά τον Γκάτο («Η γενιά μας», «Ο Βόμπιρας», «Η Κεφαλονίτισσα»), το τραγούδι των ερώτων του με την Άννα Βαγενά («Κορίτσι κυριακάτικο»), το 45άρι του τζουκμποϊκ («Οσο αγαπόμαστε τα δυο» και «Μην χτυπάς») ακόμη και το «Γαϊτανάκι» από το

ομώνυμο παιδικό της Ζορζ Σαρρή. Φυσικό ήταν η δομή του ρεπερτορίου να γίνεται και διαδρομή προσωπική. Για όλους: για την κατασυγκινέντ Άννα Βαγενά και τις κόρες του Λουκιανού, για τους παρόντες Φ. Γεννηματά, Ν. Κακλαμάνη, Δ. Σαββόπουλο, Μ. Μποτιά, Κ. Τοιάνο, Κ. Ταόκλη, για ολόκληρο το κοινό.

Στο δεύτερο μέρος μετά από τρία τραγούδια του Ξαρχάκου (ο απουδαίος συθέτης τημήθηκε ως επικεφαλής της KOEM και «οικοδεσπότης» του Λουκιανού, αλλά η εκπροσώπηση του στο πρόγραμμα ήταν, νομίζουμε, περιπτή), ο Λουκιανός του Λουκιανού: Καουμπόι, Ρίτα, Θερινά Σινεμά, Ενα Γουρούνι Λιγότερο, Πάρτι, Η Νύχτα της Καταστροφής, η Μαίρη Παναγιωταρά κι όλα αυτά που ποτέ δεν υποδύνταν τα σημαντικά αλλά ήταν πάντα όσο σημαντικό είναι ένα κλείσιμο του ματιού, μια μαζική «συνωμοσία» που χρειάζεται έναν «Μικρό Ηρωα» έστω κι όσο διαρκεί ένα τραγούδι, «το τελευταίο, απόψε. Σας προειδοποιώ»...

NATAΛI XATZHANTONIOU