

Της ΜΑΡΙΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

«**Ο**ταν η Άννα (Βαγενά) μου είπε: "Ξέρεις έχεις κι έναν Λυκαβηττό", της είπα: "Τι θα κάνω στον Λυκαβηττό;". "Θα βρεις κάτι να κάνεις Λουκιανέ...", μου απάντησε. Συνηθισμένα πράγματα! Τουλάχιστον έτσι λέει ο Λουκιανός Κηλαπδόνης, διηγούμενος το διάλογο με τη σύζυγό του, στην πρόβα στο «Μεταξουργείο», όπου τους χειρώνες «παίζει», αργά, μουσική για φίλους στο πατάρι. «Κάπως έτσι μαθαίνω τους Λυκαβηττούς μου», συνεχίζει γελώς. «Η Άννα κάνει τις προτάσεις κι όταν εγκριθούν μ' ενημερώνει. Μια χρονιά, μάλιστα, είχε ξεκάσει και να μου το πει. Το 'μαθα από το ραδιόφωνο. Το 'λεγε ο Γρηγόρης Ψαριανός στην εκπομπή του. "Μα τι λέει ο άνθρωπος, θα παίξω εγώ στον Λυκαβηττό;", σχολίασα κι η Άννα μου απάντησε φυσικότατα: «Α, δεν στο 'πα, πράγματι έχεις έναν Λυκαβηττό...».

Για έβδομη φορά ο Λουκιανός Κηλαπδόνης θ' ανηφορίζει στο θέατρο του λόφου, τη Δευτέρα, για ένα «Cocktail party» μαζί με τέσσερα διαφορετικά συγκροτήματα κι ένα πρόγραμμα «μιασφ», όπως λέει, με τα «very best» τραγούδια του. Με διάθεση χαλαρή, λικέρ στα ποτήρια, γκαζόν, big μπάρα και σεξ λονγκ στη σκηνή, αλλά κι εκπλήξεις... 20 χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση στον Λυκαβηττό...

– Τα ρέιβ πάρτι, νομίζω, είναι τώρα μόδα κι όχι τα κοκτέιλ... «Δεν ήμουν ποτέ στη μόδα. Ήμουν μόδα από μόνος μου. Ξεκίνησα με το σπλ του ροκ εν ρολ στα μέσα της δεκαετίας '50, δηλαδή, με φαντομάτα, τζιν κ.τ.λ., σπλ που κράτσα. Οι μόδες πέρασαν, αλλά εγώ έχω κάποιες σταθερές. Τα υπόλοιπα μ' αφήνουν παγερά αδιάφορο και στη μουσική και στον τρόπο διασκέδασης...».

Τι θα είναι το «κοκτέιλ πάρτι»

– Γιατί αποφασίσατε να κάνετε, λοιπόν, ένα «κοκτέιλ πάρτι»; «Πριν αποφασίσω τι τελικά θα κάνω, έψαχνα έναν τίτλο για τη βραδιά. Εγγραψα τέσσερις, πέντε τίτλους. Ανάμεσά τους και "κοκτέιλ πάρτι". Τότε είπα: "Α, αυτό είναι πολύ καλό, θα το κρατήσω". Και το κράτσα».

– Υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος λόγος;

«Ο Μπαμπινιώτης στο λεξικό του γράφει ότι κοκτέιλ πάρτι είναι εσπερίδα στη διάρκεια της οποίας σερβίρονται ποτά και δεν ακολουθεί δείπνο. Εγώ, έχοντας συγγενείς κι έχοντας ζήσει χρόνια πολλά στο Παλιό Ψυχικό, από παλιά, όταν η περιοχή ήταν πολύ κυριλάπη, έβλεπα κάτι σουρούπα σε κήπους μέσα από τα κάγκελα και τις φυλλοσιές περιποιημένες κυρίες, όρθιες, να πηγαινοέρχονται μ' ένα ποτήρι στο χέρι. Ε, πολύ μου άρεσε. Και είπα: "Αυτό θα κάνω!"».

– Εξ ου και το γκαζόν στο σκηνικό σας;

«Φρέσκο γκαζόν, όχι πλαστικό, που θα στρωθεί, θα ποτιστεί κανονικά, θ' αντέξει δυο μέρες και μετά θα το παραχωρήσω στο θέατρο, να το στρώσει στις αλάνες γύρω από τα καμαρίνια. Αλλά δεν θα 'ναι μόνο το γκαζόν που θα παραπέμπει σ' εκείνα τα κοκτέιλ. Όταν ο κόσμος μπαίνει στο θέατρο θα του προσφέρουμε ένα ποτό. Βρήκα κάτι κολονάτα ποτηράκια μιας χρήσης και την "Αιολική" που έχει λικέρ σε θαυμάσια χρώματα: μπλε, πράσινο, μοβ, κίτρινο, κόκκινο. Σ' αυτό το ποτηράκι, λοιπόν, θα βάλουμε λίγες σταγόνες χρωματιστό λικέρ, λίγη "7up", δυο σταγόνες ρούμι, τριμμένο πάγο κι ένα καλαμάκι στο χρώμα του ποτού. Με το απόκομμα του εισιτηρίου ο κόσμος θα μπορεί να περνά από τον μπουφέ –θα 'χουμε ένα μακρύ τραπέζι και πέντε σερβιτόρους που ο καθένας θα δουλεύει ένα χρώμα λικέρ– και θα παίρνει όποιο του αρέσει. Κατευθυνόμενος στη θέση του θ' ακούει μουσική από το κουαρτέτο εγχόρδων Ι.Ω. μέχρι να πάρω εντολή από την πόρτα ότι σε δέκα λεπτά ξεκινάμε...».

– Τότε θα πρωτοεμφανιστείτε;

«Θα δω. Αν δεν με εξοντώσει η ζεστεράλη, μπορώ να κυκλοφορώ από την ώρα που θα μπαίνει ο κόσμος, μαζί με την Άννα και τις κόρες μας. Δεν έχω σκοπό, ούτως ή άλλως, να κρυφτώ στο καμαρίνι και να βάλω τον κόσμο να περιμένει να βγει ο... σταρ. Θα 'μαι χαλαρός, στον κήπο μου... Έτσι, κάπως, ελπίζω ν' αρχίσει η βραδιά κι έτσι να τελειώσει. Δεν θα κρυφτώ μετά το χειροκρότημα, εκεί θα είμαι. Το κάνω, άλλωστε, μετά από κάθε μου Λυκαβηττό. Δεν φεύγω ποτέ σαν τον κυνηγημένο. Μένω στο χώρο».

– Σας αρέσει ο Λυκαβηττός;

«Τον αγαπώ. Έχω κάνει ενδιαφέρουσες δουλειές. Είναι χώρος παραγωγικός για μένα. Το "Αχ πατρίδα μου γλυκιά" ήταν μια μεγάλη εκδήλωση. Η βραδιά με τους "Πρεζεργέισον Χολ Τζαζ Μπιανό" ήταν, επίσης, καλή. Ετούτο το πάρτι ελπίζω να 'ναι μια ωραία βραδιά. Τον αισθάνομαι σαν το σπίτι μου. Έχω πραγματικά την αίσθηση ότι περπατάω σε μια αυλή δικιά μου. Στο Ηρώδειο, ας πούμε, δεν θα 'θελα να παίξω ποτέ στη ζωή μου. Δεν μου πάει, ενώ ο



«Δεν ήμουν ποτέ στη μόδα. Ήμουν μόδα από μόνος μου»

Λυκαβηττός είναι λίγο γεπονιά. Μου θυμίζει την Κυψέλη της δεκαετίας του '50».

– Πολύ νωρίς προτείνετε οργανωμένα θεάματα, όπως θα 'ναι το «κοκτέιλ Πάρτι», σκηνοθετημένα, πολυσυμμετοχικά κ.λπ.

Γιατί, αν κι αυτό το είδος της μουσικής παράστασης έγινε μόδα, είστε αφαιρετικός πια στις τακτικές εμφανίσεις σας;

«Αυτή είναι η αισθητική μου: να παίζω στο πανάκι, που είναι σαν κάγκελο, κι απέναντι να είναι οι Take the money, πίσω μου το μπαρ και να περνάνε τα παιδιά να σερβίρουν. Όταν μου 'λεγαν στα πάρτι να παίξω πάνω, δεν με παρακολουθούσαν αμίλητοι: άλλος χόρευε, άλλος μιλούσε, άλλος γελάσε. Μ' αρέσει αυτό. Είναι λίγο σαλόνι, λίγο καουμπούκο. Δεν είναι σκάστε κι ακούστε τον καλλιτέχνη. Το πανάκι είναι στο πάτωμα. Η Άννα επέμενε: "Βάλε ένα πάλκο να σηκωθείς να σε βλέπει ο κόσμος". "Οχι!" –της είπα– "όσοι με βλέπουν, με βλέπουν. Όσοι δεν με βλέπουν να ξανάρθουν και να κάτσουν πιο κοντά". Εν πάση περιπτώσει κι ως αρχιτέκτονας έχω μια αίσθηση του μέτρου. Και μάλιστα όσο περνά ο καιρός βαδίζω σ' ένα μινιμαλ, επιδιώκω να κρατώ σ' όλα μόνο τα απαραίτητα. Πρωτίστως

Ο Λουκιανός Κηλαπδόνης τη Δευτέρα στο Λυκαβηττό σ' ένα «κοκτέιλ πάρτι» με τραγούδι, λικέρ και... γρασίδι

στον τρόπο που σκέφτομαι».

– Γιατί, λοιπόν, εξακολουθείτε να προτείνετε στις μεγάλες συναυλίες σας και τον άλλο, τον πληθωρικότερο τρόπο;

«Η αγάπη μου στο σινεμά με βοήθησε να δω νωρίς πως κάποια μουσικά έργα ή προγράμματα μπορούν να έχουν μια εικαστική προέκταση. Δεν φτάνει να βγάλω μια ορχήστρα και να τελειώσω. Γι' αυτό η Βουλιαγμένη ήταν μια απολύτως σκηνοθετημένη βραδιά. Στον πρώτο μου Λυκαβηττό, όμως, δεν ήξερα. Βγήκα με τρία άτομα ορχήστρα και την Μπουμπου (Αφροδίτη Μάνου) σ' ένα παταράκι είκοσι πόντων. Εκτοτε ωρίμασα. Τώρα, όταν κάνω Λυκαβηττό, θέλω να 'ναι κάτι. Όμως στην ουσία του το πρόγραμμα που θα παρουσιάσω είναι μισφ, χωρίς τίποτα περιπτώ».

Να μην γίνει το Μεταξουργείο Ψυρρή

– Σπίσατε το πολιτιστικό σας σπύρι εδώ στο Μεταξουργείο, σε μια αναβαθμιζόμενη περιοχή...

«Θα κατοικήσουμε κι εδω. Φτιάχνουμε το διπλανό κτίριο...».

– Ένας λόγος παραπάνω να μου πείτε τι περιμένετε από το νέο δήμαρχο της Αθήνας.

«Η αλήθεια είναι πως περιμένα περισσότερα από τον Αβραμόπουλο γιατί είναι Μεταξουργιώτης... Τι θα ευχόμουν τώρα για το Μεταξουργείο; Να μη γίνει σαν του Ψυρρή. Θα ευχόμουν, επειδή έχει θεατρική παράδοση και ήδη λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή του δεκαπέντε θέατρα, να γίνει ένας όμορφος χώρος θεάματος».

– Γιατί εμπλέξατε ο τελευταίος δίσκος σας «Τα Φανταρίστικα» να κυκλοφορήσει μαζί με το περιοδικό «Δίφωνο»;

«Νομίζω πως η τμή του cd στα δισκοπωλεία είναι προκλητική και, βέβαια, για κάποιους ανθρώπους απαγορευτική. Δεν καταλαβαίνω, αφού τα χρήματα που θα εισπράξω είτε εκδώσω το δίσκο μου σε εταιρεία είτε στο "Δίφωνο" είναι τα ίδια, γιατί να μην τον δώσω 1.000 δρχ. και να τον πουλάνε τα δισκοπωλεία 7.000 δρχ.»;

– Λέγεται πως μια από τις αιτίες της κρίσης στη δισκογραφία είναι τα πριμίου που απαξιώνουν το ηχογράφημα στη συνείδηση του καταναλωτή...

«Εδώ δεν μιλάμε για πριμίου αλλά για μια πρωτότυπη δουλειά. Δεν έχει κανείς ξαναδώσει μια καινούργια δουλειά να κυκλοφορήσει στα περίπτερα. Μ' αρέσει. Είναι αναρχική πρόταση. Θέλω ν' ανοίγω δίσκους μου δρόμους. Μπορώ να κάνω, για παράδειγμα, δικές μου παραγωγές –δεν είμαι δεσμευμένος σε δισκογραφική– και να τις πουλάω μόνο στο "Μεταξουργείο"...».

«Δεν θέλω όλη την Ελλάδα»

– Αντιδράτε στο δισκογραφικό σύστημα έτσι;

«Δεν είναι αυτό... Πέρασα είκοσι πέντε χρόνια από μεγάλες εταιρείες: Κολούμπια, Λύρα, Minos. Όταν ξεκίνησα στην Κολούμπια ήξερα το διευθυντή, ήξερε εμένα, την Άννα. Δουλεύαμε αλλιώς. Αυτή τη στιγμή, σιγά-σιγά, επικρατεί ένα απρόσωπο κλίμα μέσα στις εταιρείες, μπήκανε ξένοι που δεν ξέρουν ποιος είναι ο καθένας μας. Κοπάνε κάτι λίστες και λένε αυτός πουλάει, εκείνος όχι. Δεν μου αρέσουν τα πρωτόδικα που με στέλνουν, δεν μπορώ τα βιντεοκλίπ, τις μαλακίες. Δηλαδή έναν τρόπο προώθησης που η αξιοπρέπεια μου δεν μου επιτρέπει να ακολουθήσω. Αρα είμαι μόνος, και κάνω αυτό που θέλω».

– Τι θέλετε;

«Σίγουρα δεν θέλω όλη την Ελλάδα. Δεν την είχα και ποτέ. Μπορώ να γεμίσω έναν Λυκαβηττό; Μου φτάνει. Μ' αυτούς τους ανθρώπους ζω τώρα τριάντα χρόνια. Μπορεί ευκαιριακά ν' άκουσε όλη η Ελλάδα το τραγούδι μου "Στα κορίτσια λέμε ναι", αλλά οι "δικοί μου", που με ξέρουν από τα "Μικροαστικά" και 'δω, είναι τόσοι. Μεγαλώνουμε παρέα, περνάμε μια χαρά και μου δίνουν κι όσα λεφτά χρειαζομαι για να ζήσω».

– Εκδίδοντας, λοιπόν, σήμερα έναν δίσκο τι προσδοκάτε;

«Να πληροφορούνται οι ακροατές μου την ύπαρξη της δουλειάς μου από κάποιους ανθρώπους που εκτιμώ στα Μέσα. Έκανα το δίσκο "Νέα Κυψέλη - Νέα Ορλεάνη" που πιστεύω ότι κάτι έλεγε, και δεν νομίζω ότι το έμαθαν ούτε οι "δικοί" μου...».

– Τριάντα χρόνια στη μουσική είναι πολλά;

«Τριάντα χρόνια είμαι επαγγελματίας. Από 6 χρονώ άρχισα πάνω, στα 14 έγραψα τα πρώτα κομμάτια... Η μουσική είναι το μόνο πράγμα που είχα πλάι μου όλη μου τη ζωή. Το λέω και σ' ένα τραγούδι: "Υπάρχουν κάποια πράγματα που αγάπησα/ το πάνο μου έδωσε μεγάλες χαρές/ βασίστηκε εδώ χιλιάδες φορές". Όλη μου την ισορροπία την "πάτησα" πάνω στη μουσική: αγάπες, κορίτσια, τραγούδια. Πολλά φύγαν στο δρόμο, άλλα ήρθαν στην πορεία. Το μόνο που ήταν σταθερό στη ζωή μου, σαν το νερό και τον αέρα, ήταν η μουσική».

– Τι έχει μείνει, τι έχει «διασωθεί» από το σύμβολο, το «φτωχό και μόνο καουμπούκο»;

«Δεν ήταν μόνο τα χαρακτηριστικά του καουμπούκου, όπως η αυτάρκεια κι η δυνατότητά του να αενεϊζει ανοικτούς ορίζοντες, που "μιλούσαν" στη γενιά μου, αλλά και το αμερικάνικο όνειρο –οι βίβες με τις ποιήσεις– που έγινε, κάποια στιγμή, κομμάτια. Εγινε κομμάτια και για τους ίδιους τους Αμερικάνους, όχι τώρα που έπεσαν οι Πύργοι. Το αμερικάνικο όνειρο κομματιάστηκε πολύ νωρίτερα, από ναρκωτικά, από κινητά, από, από... Μαζί μ' αυτό το θρηματισμό καταστράφηκε κι όλη η ιστορία των καουμπούκων και των νουάρ φιλμ. Έχει μείνει, νομίζω, μια νοσταλγία για την αθωότητα που είχαμε ανικρίζοντας όλα εκείνα. Δεν ξέραμε τι κρυβόταν από πίσω, ο σκληρή βιομηχανία ήταν το Χόλιγουντ. Τώρα τα ξέρουμε όλα».

– Ο Έλληνας, παρά το θρηματισμό του αμερικάνικου ονείρου, δεν απαξίωσε την... ποίνα.

«Φτιάξαμε ένα σπύρι με την Άννα. Είχαμε και μια ποίνα, για κάνα δυο χρόνια, μέχρι να το πουλήσουμε. Βούτηξα μια μέρα κι είπα: "Εγώ την ποίνα την ήθελα όταν ήμουν είκοσι χρονώ, τώρα δεν μ' ενδιαφέρει". Πήρα κι ένα αμάξι, μετά τη Βουλιαγμένη, αμερικάνικο, καμπριολέ. Το οδήγησα για λίγο και μετά είπα: "Αυτό το αμάξι που ανοίγει από πάνω το ήθελα 20 χρονώ, τώρα δεν το θέλω"».