



«Ηταν ένα μικρό καράβι» τραγουδούσατε στο σχολείο κι ύστερα «εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει» ακούγατε απ' το «Ενόπλων», «το γελεκάκι που φορείς» το έλεγε ο πατέρας τις Κυριακές, ενώ οι πιστικάδες του κατηχητικού επέμεναν στα «Χριστιανόπουλα». Ο Λουκιανός έμενε τότε στην Κυψέλη. Όλοι οι υπόλοιποι ήμασταν, ίσως, απλωμένοι σε άλλες γειτονιές. Τώρα, το πώς συναντηθήκαμε όλοι στο Λυκαβηττό, αυτό είναι ένα μυστικό που μόνο η πατρίδα μας το ξέρει. Η πατρίδα μας η γλυκιά...»



«ΑΧ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΙΑ»

Του ΝΕΙΑ ΜΠΑΡΜΠΙΚΑ

Φωτ. Η. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ, ΛΟΥΚΙΑΝΕ;

Ευαίσθητος νοσταλγός των παιδικών χρόνων, ρομαντικός εκφραστής των ήχων του παρελθόντος ή απλός εραστής του ρετρό, «παππούλης» με ασπρό μαλλιά: Βεβαίως, έχει δώσει αρκετά και πειστικά δείγματα μοντέρας γραφής (τα «Μικροαστικά» ή το «Είμαι ένας φτωχός και μόνος καουμόποι», για παράδειγμα) αλλά ουδέποτε έπαψε να ρίχνει επίμονες ματές στο παρελθόν και να ενεργοποιεί αυτές τις ακαθόριστες εσωτερικές διεργασίες που προσδιορίζονται συνήθως με τις λέξεις «ρομαντισμός» και «νοσταλγία». Διεργασίες οι οποίες μπορούν να εξιδανικεύσουν ακόμα και τις πιο άχορες στιγμές της ζωής μας, όπως οι αχολικές γυμναστικές επιδείξεις ή οι στρατιωτικές ασκήσεις ακριβείας των φαντάρων. Ο Λουκιανός Κηλαηδόνης έχει το χαρίσμα να χειρίζεται πολύ καλά αυτές τις ευαίσθητες χωρδές, εξουδετερώνοντας έτσι τις οποίες εντάσσεις προκαλεσσαν στο παρελθόν. «Γειά σας. Καλωσορίσατε στο Γραμματικό. Το Γραμματικό, στην πλατεία του οποίου βρισκόμαστε, είναι ένα χωριό. Το χωριό της Φυσής μας. Το χωριό των παιδικών μας

χρόνων. Στις δύο ώρες που θα περάσουμε εδώ θα κάνουμε μαζί μια διαδρομή που κρατάει περίπου δεκαπέντε χρόνια. Οδηγός μας θα είναι ο Λουκιανός. Είναι αρχές του καλοκαιριού του 1937, ας πούμε. Θα ρθουν το φθινόπωρο, ο χειμώνας, η άνοιξη και μαζί τους οι γιορτές και τα τραγουδιά τους. Θα περνάνε τα χρόνια, θα αλλάζουν όλα, αλλά η πατρίδα θα είναι πάντα η πατρίδα μας, η ΓΛΥΚΙΑ ΜΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑ!. Ετσι άρχισε η συναυλία του Λουκιανού Κηλαηδόνη με τίτλο «Αχ! πατρίδα μου γλυκιά», στο Θέατρο του Λυκαβηττού. Για να ακριβολογούμε, δεν ήταν συναυλία αλλά παράσταση με πρόζες, σκηνικά, χορευτές, κομπάροσους και, φυσικά, μουσική, που ξέφυγε από το στενό πλαισίο της παρουσίασης του ομώνυμου διπλού δίσκου του Λουκιανού, αφού το ρεπερτόριο ήταν διευρυμένο με πολλά τραγουδιά που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην ηχογράφηση. Γιατί, όμως, έγινε αυτή η βραδιά; Γιατί η μουσική της διαδρομή (που είχε αφετηρία το 1937) έφτασε ώς το 1952 κι οχι ώς σήμερα; Και τελικά, ποιοι είναι αυτοί που πρωτομούν τα παιδικά τραγουδιά, τις καντάδες, τα παλιά ελαφρά και τα

ρεμπέτικα από τα τελευταία σουέξ του Μάικλ Τζάκσον και τον Καρρά; Ο Λουκιανός Κηλαδόνης προτίθεται να λύσει κάθε απορία...

«Τα τραγούδια τού "Αχ, πατρίδα μου γλυκιά" είναι αυτά με τα οποία μεγάλωσα σγώ και η γενιά μου (γεννήθηκε το 1943). Τραγούδια που δεν έπαψα ποτέ να λέω με τους φίλους μου, ακόμα και σήμερα όταν μαζευόμαστε καμά βραδιά. Τα παιδικά, τα επτανησιακά και τα ελαφρά τα κουβαλάω από την πρώτη δεκαετία της ζωής μου.

Τα ρεμπέτικα τ' ανακάλυψα αργότερα. Τα πρωτακούσαμε γύρω στο 1956-57. Ως τότε δεν τα έπαιζαν τα ραδιόφωνα. Ομως, όταν μπήκα στο Πολυτεχνείο, είκοσι χρονώ, τότε άρχισα να καταλαβαίνω ποιος είναι ο Τσιτσάνης, ο Μάρκος, ο Παπαϊωάννου... Η ίδεα του "Αχ, πατρίδα μου, γλυκιά" ήταν να συγκεντρώσω τις παιδικές μουσικές μνήμες μου. Την έξαρεσα με τα ρεμπέτικα την έκανα επειδή τα εκτιμώ πολύ».

— Πώς τα έμαθες αυτά τα τραγούδια:
«Στη γειτονιά μου, στην Κυψέλη, τα παιδικά ακόμα πάνε από στόμα σε στόμα, πολλά δεν είχαν τυπωθεί ποτέ σε δίσκο. Αυτή η διαδικασία έχει σταματήσει στις μέρες μας. Δεν υπάρχουν γειτονιές - δεν ξέρω τι γίνεται σε επαρχιακές πόλεις ή στις δυτικές συνοικίες αλλά αμφιβάλλω... Στη γειτονιά μου υπάρχουν αρκετά παιδιά και μεγάλο φάσμα ηλικιών - ο μικρός ήταν επτά και ο μεγάλος δεκατεσσάρων -, αγόρια και κορίτσια. Τα παιχνίδια της ημέρας ήταν κυνηγήτο, μπάλα και λοιπά. Τα βράδυα, αν δεν πηγαίναμε σινεμά, ήμαστε σε κάποιο πεζοδρόμιο αραχτοί και τραγουδούσαμε αυτά και τα ελαφρά της εποχής. Μερικές φορές είχαμε και φυσαρμόνικα - οι κιθάρες ήρθαν πολύ αργότερα, μιλάμε για τις αρχές της δεκαετίας του '50. Λέγαμε το "Βατζιγτζέλο βατζιγτζό", το "Νάτο, νάτο το δαχτυλίδι", το "Γιούπι γιάγια"... Επίσης, λέγαμε κι αυτά που έπαιζε τότε το ραδιόφωνο. Τότε υπήρχαν μόνο δύο σταθμοί, το "Ενόπλων" και το "Δεύτερο", που ακούγανε όλα τα ελληνόπουλα. Από εκεί ξεσκώναμε τραγούδια, όπως το "Μανιάνα", "Έγω θα σ'

αγαπώ και μη σε νοιάζει", "Α γιαγιά Μαρία", αυτά που έβαλα στο "Φίφτις και ξερό ψωμί". Μερικά τα έμαθα στο σχολείο: το "Ηταν ένα καράβι παιδιά", το "Δω στην πάνω γειτονιά", τη "Φλαμουριά". Κάποια άλλα, πάλι, ήταν ακούσματα απ' το σπίτι: "Το γελεκάκι", "Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά".

"Απόψε την κιθάρα μου". Στις οικογένειες, τότε, υπήρχαν οι μπαρμπάδες, που στις γιορτές πιάνανε μια κιθάρα και λέγαν τα δικά τους. Πολλά μας αρέσανε. Ειδικά τις καντάδες, που είναι πολυφωνικές, τις τραγουδάγανε πολύ ωραια. Οι Ελληνες τραγουδούν καλά! Τα "Χριστιανόπουλα" τέλος, είναι τραγούδια του κατηχητικού. Είχα πάει πέντε έξι φορές και, θυμάμαι, είχα ένα μικρό μπλοκάκι κι έγραφα».

Στη συναυλία, όπως και στο δίσκο, υπάρχει κι ένας εκκλησιαστικός ύμνος, το "Αι γενειά πάσαι..."

«Πού κολλάει, ε; Κολλάει στο ότι κι αυτό το πρωτάκουσα και το αγάπησα στην παιδική ηλικία, στους επιτάφιους της Κυψέλης, από τον κόσμο το χύμα, στο περπατήτο».

— Θυμόσουν τους στίχους όλων αυτών των τραγουδιών, από τότε;

«Έκανα έρευνα. Ασχολούμαι μ' αυτό το υλικό δυο τρία χρόνια τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλές παραλλαγές. Στο Λυκαβηττό κόντεψα να σκοτώσω έναν!

«Έκει που λες κάνε μια καντηλίτσα, κάνε μια καντηλιά, δεν το λες σωστά. Κάνε μια ψαλιδιά είναι το σωστό, γιατί ψαλιδιά είναι ο κόμπος των προσκόπων». Του λέω: Ρε γαρώτο, εμείς τότε στη γειτονιά το λέγαμε λάθος.

Λάθος λοιπόν θα το πω! Ξέρω ότι το σωστό είναι έτσι, αλλά εγώ υπερασπίζομαι το λάθος της γειτονιάς μου».

— Στον «Μπουφετζή» έχεις παραλείψει όλους τους χασικλίδικους στίχους και έχεις χρησιμοποιήσει άλλους, ηπιότερους. Εδώ τι συνέβη:
«Αυτούς τους στίχους τους βρήκα σε μια βερσιόν του 1937-38, που τραγουδάνε ο Μάρκος, ο Στράτος και ο Παπαϊωάννου. Είχα την αισθηση ότι το "Αχ, πατρίδα μου γλυκιά", ο δίσκος, μπαίνει σ' ένα σπίτι κι ακούγεται απ' όλη την οικογένεια. Δεν έβαλα, λοιπόν, το στίχο "Ανοίξε τα παράθυρα να φύγουν τα ντουμάνια, για να φουμάρουμε και μεις που είμαστε

«Αυτά τα τραγούδια είναι τα τραγούδια με τα οποία μεγάλωσε η γενιά μου.

Είναι τα τραγούδια που δεν έπαψα να τα λέω με τους φίλους μου, ακόμα και σήμερα και σήμερα.





Η παράσταση του Λουκαβηττού είχε δομή θεατρική με τα τραγούδια σε ρόλο «γέφυρας» εποχών και χώρων. Εδώ, η ορχήστρα παιζεί σκοπούς παιδικούς και οι πιτσιρικάδες της δεκαετίας του '50 χορεύουν πασμένοι χέρι χέρι. Ο Λουκιανός Κηλαδόνης έρει: τι είναι η πατρίδα μας: «Μια σειρά από ευτυχισμένες στιγμές που ζήσαμε σ' αυτό τον τόπο και άλλες που τις έζησαν κάποιοι πριν από μας και που εμείς τις φανταζόμαστε».

χαρμάνια", για παράδειγμα, διότι η πρόθεσή μου δεν ήταν να βάλω τα παιδιά να ωτάνε: "Τι είναι τα χαρμάνια μπαμπά." Είπα όστα αυτά, να τα λέμε μόνο τα βράδια, με τους φίλους».

— Γιατί η μουσική διαδρομή διανύει μόνο δεκαπέντε χρόνια και τι σ' έκανε να διαλέξεις τα συγκεκριμένα τραγούδια; «Το υλικό είναι διαλεγμένο με τα μάτια ενός παιδιού, του πιτοιρικά Λουκιανού. Μετά τα δεκαπέντε χρόνια έχει φύγει πια η γοητεία του παιδικού. Τα δημοτικά, ας πούμε, τα αγαπώ πολύ αλλά τα γνώρισα πολύ αργότερα, όπως και τα νησιώτικα. Δεν τα έβαλα. Εβαλα όμως τα δημοτικοφανή που τραγουδάμε την 25η Μαρτίου. Η επιλογή έγινε με καθαρά συναισθηματικά κριτήρια. Υπήρχαν τραγούδια πιο αβανταδόρικα για τα οποία μάλωσα με την Άννα και τους φίλους μου, που επέμεναν να τα βάλω. Παραδείγματος χάρη, η Άννα ήθελε οπωαδήποτε το "Μάτια σαν και τα δικά σου" ή το "Γιασεμί στο στήθος σου". Έκανα τις επιλογές μου κι έβαλα αυτά που εκτιμούσα περισσότερο».

— Τα τραγούδια καλύπτουν μεγάλο φάσμα διαφορετικών μουσικών ειδών: οι ενορχηστρώσεις, όμως, έχουν πολλά κοινά σημεία...

«Να σου πω το συλλογισμό μου. Τα τραγούδια αυτά τα λέει μια παρέα. Εχω, λοιπόν, μερικά όργανα που είναι ο πυρήνας μου και σε κάθε είδος προσθέτω ένα όργανο χαρακτηριστικό. Με άξονα την κιθάρα, το ακορντεόν και το πιάνο, βάζω ενίστε φυσαρμόνικα στα παιδικά, μαντολίνο στα επτανησιακά, λίγο σαξόφωνο, όπου χρειάζεται, στα ελαφρά και ένα μπουζούκι στα ρεμπέτικα. Μ' αυτή την παρέα βγαίνε όλο το ρεπερτόριο».

— Στο Λουκαβηττό, παρά ταύτα, δεν ήταν απλώς μια παρέα που έπαιζε τα τραγούδια της γειτονιάς. Θα έλεγα ότι ήταν ένας θίασος που ανέβαζε ένα υπερθέαμα...

«Στην παράσταση έφτιαχα ένα στόρι, όπου τα τραγούδια συνδέονται με διάφορες γιορτές και επετείους. Η δομή ήταν θεατρική. Υπάρχει ένα μόνιμο πατάρι για την ορχήστρα, στο βάθος ένα κλειστό θερινό σινεμά, η

"Τιτάνια" της Λάρισας, απ' όπου περνάει ο τυφλός ακορντεονίστας με το μικρό που τον συνοδεύει και παιζει τα "Κύματα του Δουνάβεως". πιο ω, στην αλάνα του θεάτρου, έχουμε στήσει ένα αντίσκηνο και έχουμε ανάψει μια φωτιά για τους προσκόπους σε άλλο σημείο έχουμε το εξοχικό κέντρο "Η Οαοίς" ... Και κατά τη διάρκεια της παράστασης βγαίνουν πιτοιρικά που απαγγέλλουν ποιήματα, χορεύουν και τραγουδάνε, λυκόπουλα, αντάρτες στα βράχια με τη Μαρία Δημητριάδη, που τραγουδάει με χωνί το "Λαέ σκλαβωμένε, λαέ βασανισμένε", ένας αμερικανός ναύτης με μια Σεβρολέτ, ο στρατός του Ρήγα μ' ένα σκύλο, ένας λαχειοπάλης, μέχρι και η Σοφία Βέμπο - μια ηθοποιός, δηλαδή, που την υποδύεται και κάνει ότι τραγουδάει μπροστά στο μικρόφωνο, ενώ ακούμε από dat τη φωνή της Βέμπο να λέει "Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά". Ο κόδιμος δεν πίστευε

στα μάτια του μ' όλα αυτά που γινόντουσαν». — Βγάζεις ένα δίσκο και στήνεις μια παράσταση που αναφέρεται στη δεκαπενταετία 1937-52. Δεν ανησυχείς μήπως χάσεις τη νεολαία, που είναι το δυναμικότερο αγοραστικό κοινό και που, φυσικά, δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τα τραγούδια που άκουγαν οι γονείς και οι παππούδες τους; «Δεν φοβάμαι γι' αυτά τα πράγματα. Αγαπώ τόσο πολύ αυτά τα τραγούδια, που δεν φοβάμαι τίποτα. Θα ξανακάνω ένα δίσκο σαν το "Μαραγκό" ή σαν το "Καουμπό" και θα ξαναβρώ το στήγμα μου. Αυτή τη στιγμή κάνω αυτή τη δουλειά, είμαι σ' αυτό το κλίμα και την υπερασπίζομαι. Την πατρίδα μας τη γλυκιά...»

— Τελικά Λουκιανέ, τι είναι η πατρίδα μας; «Μια σειρά από ευτυχισμένες στιγμές που ζήσαμε σ' αυτό τον τόπο και κάποιες άλλες που έζησαν κάποιοι πριν από μας και τις φανταζόμαστε...»

MOST EXCLUSIVE CIGARETTES

Davidoff



ΚΛΑΣΙΚΟ Η ΕΛΑΦΡΥ, ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

Το Υπουργείο Υγείας προειδοποιεί:

ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ