

# Θα πάρετε ένα κοκτέιλ... πάρτι;

Το θυμάστε το (θρυλικό) πάρτι στη Βουλιαγμένη του Λουκιανού; Τι είπατε; Πέρασαν δεκαεννέα χρόνια; Ε, και; Απλώς τώρα το νέο πάρτι του «φτωχού και μόνου καουμπόν» είναι Cocktail Party και... σκαρφαλώνει στον Λυκαβηττό

**Tns. Χάρης Ποντίδα**

**E**ίκοσι χρόνια πέρασαν από την πρώτη του συναυλία στον Λυκαβηττό και 19 από εκείνο το μοναδικό πάρτι στη Βουλιαγμένη, που καταγράφηκε στην νεώτερη ιστορία μας σαν μια νέα κάθοδος των... μυρίων – το πιο αυθόρυμπο (και μαζικό) έφεντάωμα Αθηνών, Πειραιά και περιχώρων υπό τη σκέπη της έναστρης καλοκαιρινής Βουλιαγμένης.

Αν μη τι άλλο – κι αυτό ουδείς το αμφιβάλπει – ο Λουκιανός Κηλαπόντος ξέρει από πάρτι.

Μάθε τέχνη κι άσπρηνε, που λένε... Άλλά εκείνος ούτε πείνασε ποτέ του, ούτε ήταν από τους καλλιτέχνες που πίεσε τις καταστάσεις για να κρατήσει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας. Αντίθετα – θα έλεγε κανείς –, αυτήν την απόσταση που διατηρούσε πάντα από τον χώρο, ήταν το πιο δυνατό... αφροδισιακό για

το κοινό του, πιο αποτελεσματική συνταγή για την εξασφάλιση της διάρκειας. «Παρακολουθώ τι γίνεται, είμαι μέσα στα πράγματα αλλά στον βαθμό και με τον τρόπο που θέλω εγώ», λέει σήμερα που είναι και πάλι οικοδεσπότης ενός cocktail (αυτή τη φορά) πάρτι στον Λυκαβηττό, πέντε χρόνια μετά το πρόγραμμα «Νέα Κυψέλη - Νέα Ορλεάνη» που είχαμε δει και πάλι στον Λόφο.

**Τι ακριβώς θα δούμε σήμερα;** Γιατί απ' ότι ξέρουμε οι συναυλίες του στρίζονται, συνήθως, σε έναν κεντρικό όχονα κι έχουν και μια μίνιμουμ σκηνοθεσία... «Κάτι τέτοιο ισχύει και για την αποφινή συναυλία» απαντάει και δίνει το στήμα και τις συντεταγμένες της ιδέας.

Ένα cocktail party χρειάζεται κατ αρχήν

## ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΚΗΛΑΠΟΝΤΟΣ



«Η Βουλιαγμένη (και το πάρτι της) γίνεται μόνο μία φορά στη ζωή μας – είναι λάθος να προσπαθούμε να την αναστήσουμε. Εμένα τώρα μου φτάνει και μου περισσεύει ο Λυκαβηττός», λέει ο Λουκιανός Κηλαπόντος για το αποφινό του cocktail party στον Λόφο, 19 χρόνια ύστερα από εκείνο, το θρυλικό, της Βουλιαγμένης

cocktail. Ο θεατής θα σερβίρεται ένα χρωματιστό λικέρ καθώς θα περνάει στο κοίλον του θεάτρου, το οποίο όμως δεν θα πατάει γιατί θα είναι καλυμμένο με γκαζόν. Εκεί θα είναι στημένα τα όργανα – γιατί ένα ανοικτό cocktail πάρτι χρειάζεται... κήπο, όργανα, μπαρ. Και μπαρ θα διαθέτει το κατάστημα: Στο βάθος του «κίπου» (εκεί που βρίσκεται συνήθως η σκηνή) θα υπάρχει μπαρ, όπου θα ξαποσταίνουν οι μουσικοί όταν τελειώνουν το σετ τους. Τους θεατές θα υποδεχτεί ένα κουρτέτο εγχόρδων που θα παίζει Γκέρσονιν και Ντιουκ Έλινγκτον και αμέσως μετά θα ανα-

λάβει το πιάνο του Λουκιανού που θα ανατρέξει στα «best of» (τα καλύτερα) της καριέρας του.

**Δεν μπορεί** να μη νοσταλγεί την εποχή της Βουλιαγμένης... «Η νοσταλγία βγαίνει στα τραγούδια μου. Άλλωστε, είναι ανώφελο να επιστρέψεις και να κάνεις τις συγκρίσεις. Άλλες εποχές τότε, άλλες σήμερά, αλλιώς είμαι εγώ, αλλιώς είναι ο κόσμος. Η Βουλιαγμένη γίνεται μόνο μία φορά στη ζωή μας – είναι λάθος να προσπαθούμε να την αναστήσουμε. Εμένα τώρα μου φτάνει και μου περισσεύει ο Λυκαβηττός».

## «Θερινά σινεμά» και κορίτσια

Επί σκηνής θα παρελάσουν ακόμη π Αγγή, οι Take The Money and Run (που κατ' αρχήν θα συναδέεσσον τον Λουκιανό αλλά μετά θα παιξουν μπλουζ και tzaz) και η Αγγελική Μπαζίγου μαζί με τους Black Jack (μπάντα πνευστών με αμερικανικό ήχο). Το φινάλε θα συγκεντρώσει όλες τις μπάντες επί... γκαζόν, σε έναν αποχαιρετισμό απ' όπου δεν θα λείψει η νοσταλγία των «Θερινών σινεμά» και «Στα κορίτσια λέμε ναι».

Και μια που αναφέραμε τη λέξη (κορίτσια) τι πιστεύει ο οικοδεσπότης όσους αφορά τις πλικίες των θεατών του: «Αυτό είναι κάτι που δεν με απασχόλησε ποτέ», λέει. «Δεν γράφω για να προσελκύσω τους νέους. Δεν έρω τη γλώσσα τους, δεν έχω κινητό, δεν φορώ σκουλαρίκι. Τα τραγούδια μου έχουν πολλά κρυμμένα στοιχεία από την εποχή του '40 και του '50 και αμφιβάλλω αν μπορούν να τα καταλάβουν τα νεώτερα παιδιά. Μακάρι, αλλά... ξέρω ότι ο Βασικός πυρήνας του κοινού που με παρακολουθεί είναι άνθρωποι της γενιάς μου».